



# Nieuwsbrief Modelbootvereniging Het Stormanker

Jaargang 13 nr.7, mei 2019

## Een woord vooraf:

Ik vond dat er toch een normale nieuwsbrief moest komen voor de maand mei.

We hebben nu 2 activiteiten achter de rug met ons bassin, ik wil daar graag wat foto's van laten zien.

Rinus Damsteegt

## Nieuws van het bestuur:

We hebben onze derde vaarwedstrijd kunnen houden bij de Kinderboerderij.

Toevallig dat dit samenviel met de "Week van het water".

Daardoor hebben toch weer wat meer belangstelling gehad voor onze mooie hobby.

Koffie e.d. was keurig verzorgd en Dion trakteerde nog op worstenbroodjes, dus het kon niet stuk.

Om de problemen met inhangen van het dok te voorkomen hebben we een soort van hengel gemaakt, waaraan de in te hangen delen worden opgehangen. Het insteken tussen de rolletjes ging nu bijna vanzelf.

Het waaide wel erg hard. Een van de stagen van mijn zeilboot is daardoor losgeschoten en kapot.

Hans en Jac hebben nog gevaren voor de leut, want soms was de wind weg en soms waaiden de boten bijna om. Jammer.

8 juni is de volgende wedstrijd. We hebben weer een klacht ingediend bij het waterschap over het uitblijven van het maaien. We gaan snel kijken hoe het met de zwaan is. Als de eieren uit zijn kan er wel gemaaid worden. Verder hebben we de gemeente gevraagd de ingezakte tegels goed te leggen, zodat we onze enkels niet kunnen verzwikken.

## Activiteiten:

### Koningsdag Breda. 27 april:

Die was bijna niet doorgestaan wegens de bereikbaarheid van het Kasteelplein aan het einde van de dag.

De verkeersregelaars hebben bedacht de Cingelstraat geheel af te sluiten zodat we vanaf de KMA, waar we weer parkeerden, via de Hoge Brug, om het centrum heen door de Catharinastraat moesten gaan rijden. Wij hebben geweigerd om door het publiek te gaan rijden bij de Hoge Brug.

Ik heb ook nog een mail gestuurd naar Burgemeester Depla. Of dat heeft geholpen weten we niet, maar de Cingelstraat ging plots tegen de rijrichting open, dus van de KMA naar het Kasteelplein, zodat de Koningsdag voor ons toch door kon gaan. Het was wel erg koud met veel wind en een enkele bui.

We moesten nog wel een zeil ophangen aan de kop van een van de kramen.

Toch hadden we vrij veel belangstelling.

De opstelling die was overeengekomen met het Oranjecomité was voor ons en het publiek eindelijk goed. Houden zo. Hieronder wat foto's.



Onze nieuwe opstelling



Moeder en dochter Furie kiezen het ruime sop.



Actie in het bassin.



Jan Wandelaar van de Furie zit aan de koffie

## Vlaggetjesdag Drimmelen 5 mei.

Voor het eerst in jaren stonden weer op de Vlaggetjesdag in Drimmelen, nieuwe uitvoering. Dat is al een poosje één dag. Wij stonden op een toplocatie. Net onder aan de toegangstrap naar oude haven. Daardoor was er veel belangstelling. Ook hier was het weer koud en dit keer nog meer wind. In middag rond 16.15 uur kwam er een bui opzetten, nadat we er al velen hadden gehad. Dit keer zaten er enorme windvlagen bij. Dat was zo erg dat van één kraam in de hoek het dak er af waaide. Het bleef gelukkig op een kraam hangen die op de hoek stond. Dus geen schade. We zijn wel gelijk gaan inpakken. Want je wilt niet meemaken dat het op de modellen zou vallen. Je kunt veel regelen, maar het weer niet. Hieronder wat foto's van dit evenement.



Overzicht vanaf de trap



De middelste kraam verloor het dak



Als er gevaren kon worden werd dat ook gedaan.



De volgende activiteit is de Vaarwedstrijd op zaterdag 11 mei.

Hierbij dan wat foto's van deze wedstrijd



Het parcours ligt er weer goed in



Jac neemt de kopboeien



Ricardo komt achteruit door de buizen.

**Tot slot:** Een volle brief dit keer met veel foto's. Ik zal ze doorsturen naar Kees voor de site. Tot de volgende Nieuwsbrief. Rinus Damsteegt.